

Reactie op *Godvergeten*

Van Steven D'hoore – voorzitter en voorganger bij vzw Rent a Priest - Emmaüs

VZW Rent a Priest – Emmaüs

gegroeid vanuit werkgroep mensenrechten in de kerk.

Rik Devillé is voor ons, voorgangers bij Rent a Priest - Emmaüs, een vertrouwd gezicht. Samen met Norbert Bethune en enkele andere medewerkers is hij lid van de werkgroep mensenrechten in de kerk.

Na het zien van de vier afleveringen van *Godvergeten* blijft de huiver. Elk verhaal een verwoest mensenleven. Verjaarde feiten of niet, de slachtoffers dragen ze een leven lang mee, zoveel is duidelijk. Het onbegrip en ongenoegen waar de overlevers op botsten, komen ook vandaag nog als een stomp in de maag. Hoe was – en is – dat mogelijk? Hoe kan het kerkinstituut zo harteloos een juridisch schouwspel opvoeren? Dat Luc Terlinden onlangs in zijn aanstelling tot aartsbisschop dan kardinaal Godfried Danneels als groot voorbeeld aanhaalt, doet de haren weer ten berge rijzen.

Reacties op *Godvergeten* vanuit kerkelijke hoek lijken echt voorbij te gaan aan de vraag en het doel van het programma en vooral bedoeld om zichzelf te verschonen en goed te praten. Het lijkt wel of ze in een kramp schieten. Ja, misschien is er iets veranderd, maar er is nog niets veranderd aan de klerikale machtsverhoudingen. Nog al te vaak wordt de mantel der liefde bovengehaald en blijven de slachtoffers in de kou staan. Nochtans is hun voornaamste vraag eenvoudigweg: luister – nogmaals – naar onze verhalen. Tijdens een recente bijeenkomst van onze organisatie verwoordde een slachtoffer het zeer treffend: “Als een slachtoffer voor de tiende of honderdste keer zijn of haar verhaal wil doen, luister dan alsof het de eerste keer is. Geef erkenning, want dat hebben ze nodig. Bied geen verweer, want dat wekt boosheid.”

Mede vanwege die verhalen hebben Norbert Bethune en Rik Devillé in 2000 de vzw Rent a Priest - Emmaüs opgericht, want mensen blijven ondanks alles verlangen om de kruispunten van het leven zinvol te kunnen vieren. De cruciale vraag is hoe we elke mens daarin oprecht nabij kunnen zijn zonder te vertrekken vanuit het kerkelijke groot gelijk. We staan open voor alle zinzoekers en voor wie daarvoor openstaan vormen wij mogelijk, vanuit een zinvolle en positieve ervaring, een eerste opstap richting het christelijke geloof of de bredere kerkgemeenschap. Als bijvoorbeeld ouders hun kind bij ons laten dopen, dan hebben ze zelf de keuze om met het doopattest van Rent a Priest - Emmaüs alsnog, wanneer de communie er dan aankomt, te gaan aankloppen bij de parochie – in de hoop daar niet met de vinger te worden gewezen, maar te mogen rekenen op een warm pastoraal onthaal.

Het inmiddels diverse team van Rent a Priest - Emmaüs staat open voor iedereen en gaat met mensen op weg, in diep respect voor hun verhaal. *Godvergeten* herinnert er ons pijnlijk aan hoe ontzettend belangrijk dat is. Ik hoop daarom dat we dit werk samen voort kunnen zetten en dat ook de slachtoffers hun verhaal telkens weer mogen doen, zodat we nooit vergeten dat de kerk in alle nederigheid dienstbaar moet zijn aan de samenleving en niet aan zichzelf.

Steven D'hoore, Namens VZW Rent a Priest - Emmaüs

+32 497 71 29 73

Steven.dhoore@rentapriest.be

